

2014

Tendens vakantie

Dierentuin en pretparken



Datum: 04-07-2014 t/m 11-07-2014

Vakantiegangers:

Vivianne, Femke, Janneke, Henk,
Jack, Mischa en Roy

Begeleiders:

Peter en Ramona

Vrijdag 4 juli 2014 'We gaan naar Scherpenzeel!'

Om 12 uur verzamelde Mischa, Roy en Jack zich op het hoofdkantoor van Tendens. Hier hebben we op ons gemak een kopje koffie gedronken om vervolgens richting Veenendaal af te reizen om onze meiden op te pikken: Janneke, Vivianne en Femke.

Op de heen weg, die niet zo heel lang duurde, zijn we even gestopt bij de Jumbo om boodschappen te halen. Wat zeker niet mocht ontbreken was (alcoholvrij) bier! Morgen speelt Nederland tenslotte tegen Costa Rica in de kwart finale van het WK. Femke heeft zich hier heel goed op voorbereid; een oranje poster, vlag, tasjes...

De sfeer in de auto is al ontzettend gezellig, zo wordt er contact gezocht met elkaar, liedjes gezongen en grapjes gemaakt.

Na 2x een klein stukje verkeerd te zijn gereden kwamen we aan op onze bestemming. Het 'Klein Ruwwinkel' in Scherpenzeel.

Een geweldig mooi huisje met 5 slaapkamers en twee badkamers. Vivianne mocht haar eigen slaapkamer en de rest werd in tweetallen onderverdeeld. Jack had de eer het huisje te openen! Samen hebben we de boodschappen een plekje gegeven, de bedden opgemaakt en even een momentje rust gepakt op het terras.

Henk sloot op dat moment ook aan. Hij kwam rechtstreeks naar de accommodatie. We hebben een rondje over het park gelopen. We liepen langs het zwembad, de speeltuin en een kleine dierenweide.

Terug bij het huisje hebben Jack, Mischa en Ramona gekookt. Pasta met een sausje. Een ijsje toe kan natuurlijk niet ontbreken!

Omdat de energie bij de meeste nog niet helemaal op was is er nog voetbal gekeken en een potje jeu de boule gespeeld.

Een goed begin is het halve werk!



Zaterdag 5 juli 2014 'Dierenruin Rhenen'



De eerste nacht is verstreken, de meeste van ons hebben goed geslapen!

Lekker gedoucht en een goed ontbijt voordat we ons eerste uitje zouden starten!
Daarom hebben we lekker een eitje gebakken!

Bijna iedereen was vandaag in oranje gekleed omdat Nederland vanavond speelt tegen Costa

Rica.

We wisten dan ook al van te voren dat het een lange dag zou worden.

Op de heenweg mocht Roy voorin zitten en hebben we met z'n allen wat liedjes meegezongen van de radio. Helaas begonnen er toen wat druppels te vallen maar wij waren van mening dat niets ons een leuke dag in de weg zou staan! Eenmaal bij

Dierenpark Rhenen aangekomen kwamen we direct een jongen met een grote uil op zijn arm tegen. We hebben een veer mogen voelen en bij het meisje dat er naast stond met een kleine uil kregen we een steen om te voelen hoe zwaar dit uiltje was.

We zijn meteen doorgelopen naar het theater waar we een show met Bambo Bill wilden kijken. Dit was binnen en voor ons dus wel fijn aangezien het wat harder begon te regenen.

Helaas liet de techniek ons een beetje in de steek waardoor we vervoegd de zaal moesten verlaten en dus weer de regen in!

Gelukkig konden we vrijwel direct de zeeleeuwshow binnenlopen!





We hebben verschillende dieren bekeken. Ook hebben zijn we bij het aquarium geweest waar we veel verschillende grote én kleine vissen hebben gezien. De kwallen vonden we zelf erg mooi. Tijdens ons bezoek aan de dierentuin kwamen we verschillende informatie huisjes tegen. Hier konden we meer informatie krijgen over onder andere vogels en de beren. Henk vond dit voornamelijk erg leuk!

In de loop van de middag kwam het zonnetje vaker door en hebben we het ontzettend naar onze zin gehad. Lekker met een treintje mee geweest, een kopje koffie gedronken en nog even gekeken in de shop. Op de terugweg mocht Viviane voorin en zijn we naar de Jumbo gereden voor de laatste boodschapjes die wij nog miste. Terug bij het huisje was het alweer tijd om eten te maken. Femke en Mischa hebben de aardappelen geschild en Peter had, de avond er voor, de sperziebonen gedopt.

's Avonds laat opgebleven omdat Nederlands in de kwart finale stond tegen Costa Rica. Na een verlenging en penalty's hebben we gelukkig gewonnen! Lekker slapen allemaal!



Zondag 7 juli 2014 'Even bijkomen'

Vandaag heeft iedereen lekker kunnen uitslapen na de lange zaterdag. Het was een spannende avond en sommige van ons waren dan ook erg moe!

Rond 09:30 waren de meeste van ons wel wakker. Vivianne en Femke hebben lekker uitgeslapen tot een uur of 11 terwijl de anderen alvast hebben ontbeten met een lekker geroosterd broodje.

Femke haar lens was helaas uitgedroogd en dus moest er even contact op worden gezocht met begeleiding. Gelukkig lossen we alles met z'n allen op en is iedereen heel behulpzaam naar elkaar. Wat hebben we het getroffen met zo'n leuke, gezellige groep!



Aan het einde van de ochtend een filmpje gekeken. Daarna hebben we wat ansichtkaarten gekocht bij de receptie om deze op te sturen naar familie.

Een opkikkertje gaat er wel in! Iedereen is lekker lui en is zich mentaal aan het voorbereiden op morgen. We gaan dan namelijk naar de Efteling!!

Aan het einde van de middag toch nog een ritje in de auto want we gingen onbepaald pannenkoeken eten!

Maandag 7 juli 2014 'Dagje Efteling'



Foto's zeggen meer dan duizend woorden! Wat hebben we een ontzettend fijne dag gehad met z'n allen!

Vanochtend vroeg opgestaan om vervolgens om 08:30 weg te rijden richting de Efteling. Kaatsheuvel was ongeveer een uur en een kwartier rijden van Scherpenzeel. Het ritje was weer heel gezellig, Peter doet af en toe gek en neemt bijna elke rotonde twee keer. Dit brengt veel lol in de bus.

In de Efteling zijn we in verschillende attracties gegaan zoals; Het spookslot, de pandadroom, de bobsleebaan, Python, Vliegende Hollander, Vogel Rock, Carnaval Theater, Ravelijn show, Villa Volta, Joris en de Draak, stoom carrousel en de Aqua Noura.

Ook hebben we lekker patatjes gegeten en zijn we gebleven tot sluitingstijd. (+/- 20:30)

Iedereen vond het een super gave, stoere, coole dag! Het was ook een hele drukke dag.

De rest van de week zullen we vast het deuntje van Carnaval in ons hoofd houden. Tu Tu Tu Tu Tu tututuuuuuu!

Dit was al snel gebleken want in de bus begon Peter dit deuntje in te zetten, waardoor iedereen heel hard moest lachen.

Thuis nog even een kopje koffie of thee. Nog even na gekletst waarna iedereen een voor een afdruppelde om lekker naar bed te gaan. Een lange maar zeer geslaagde dag! Tot morgen allemaal!

Dinsdag 8 juli 2014 'Relaxed take it easy'

Deze dag hadden we de tijd om eventjes bij te komen. We konden lekker uitslapen! Rond 10:15 hebben de meesten van ons een boordje met ei of toast op. Waarna we Mama Mia hebben gekeken op de tv. Peter had een USB-stick mee met daarop allemaal leuke films!

Begin van de middag even naar Veenendaal Centrum geweest om lekker te winkelen.



Mischa kocht een broodtrommel voor wel 8 of 10 boterhammen! Ook een paar films om in het huisje te bekijken. Femke kocht loom elastiekjes waarbij zij een gratis spelletje kreeg. Ze had al voor sommige van ons een bandje gemaakt maar nu kan ze ook glow in the dark bandjes maken! (die dus licht geven in het donker!) Cool!

Op de terugweg boodschappen gedaan bij de Jumbo. Helaas was het vandaag wat kouder en regende het, gelukkig was Veenendaal voor een groot deel overdekt.

In de avond aten we bietenstampot en een gehaktbal waarvan iedereen lekker heeft gesmuld met als toetje rijstepap gemaakt door Peter.

Woensdag 9 juli 2014 'Dolfijn domein!'

Woensdag zijn we naar Dolfinarium geweest met z'n allen. Helaas regende het vandaag en was er weinig tot geen zon te zien. Dat wil niet zeggen dat hierdoor onze pret minder werd! In de bus zat de sfeer er alweer goed in!



In het Dolfinarium hebben we roggen en haaien mogen aaien. Ook hebben we een aantal shows gezien die wij allemaal heel erg leuk vonden! Die met de zeeleeuwen was misschien nog wel het leukst. Janneke had zelfs even contact met de piraat die er met een zak geld vandoor wilde gaan. Femke had gelukkig haar regenjas aan want de zeeleeuwen waren aan het einde van de show behoorlijk aan het spetteren!

Na Dolfinarium zijn we weer even bij de Jumbo geweest om een boodschapje te halen. Toen we bij het huisje aankwamen zijn Peter, Mischa, Femke en Vivianne naar de receptie geweest om nog wat postzegels te halen en patat bij de het restaurant. Ramona maakte in het huisje hamburgers klaar en Jack hielp met het dekken van de tafel. Vele handen maken licht werk!

Na het eten is een paar van ons gaan douchen en nog even op bed gaan liggen. Want deze avond speelde Nederlands tegen Argentinië en daarvoor wilde we allemaal op blijven. Nog even een foto van hoe mooi we allemaal oranje van gekleed! (en blauw ;-!)



Verlenging en penalty's. Helaas verloren, maar morgen naar Walibi!! Dus lekker slapen!



Donderdag 10 juli 2014 'Wa-li-biiiiii!!'

Donderdag gingen we met z'n allen naar Walibi! Dat was weer vroeg op staan, lunchpakketje maken en in de bus! Na een paar omleidingen waren we met een uurtje op onze bestemming.

We hebben een route uitgestippeld. We begonnen bij de zweefmolen, die helaas een half uur buiten gebruik zou zijn. Door naar de Speed of sound, waar een aantal van ons veel zin in had! Deze achtbaan gaat zowel vooruit als achteruit over de kop. Peter, Femke, Henk, Mischa en Janneke durfde de uitdaging aan, wat een lef!



Je ziet ze op deze foto links onder in het wagentje zitten.

Jack, Vivianne, Roy en Ramona bleven met twee benen op de grond om op de tassen te passen, foto's te maken en te genieten van het mooie uitzicht.

De volgende attractie waar we in zijn geweest was de spin, je weet wel, zo eentje die je ook op de kermis kunt vinden! Wat ging die hard! Een beetje draaierig na afloop maar we gingen gewoon door! Nog genoeg te zien en te beleven!





Omdat het zulk lekker weer was, hadden we allemaal extra veel zin in de water attracties. De boomstammetjes in Walibi gaan zowel vooruit als achteruit van de waterbaan af! Hou je vast allemaal!

Femke, Mischa, Janneke, Jack en Ramona gingen met z'n vijfjes. Het was wat aan de krappe kant maar het paste! Peter, Roy en Henk gingen ook samen! Vivianne heeft genoten van een kopje koffie. Peter had een beker aangeschaft die je de hele dag bij kon vullen met koffie en thee! Hier is flink gebruik van gemaakt!



De attractie die je hierboven op de foto ziet noemen wij de schietstoelen, we wisten niet meer zo goed welke naam deze attractie heeft.

Een beetje spannend vonden ze het wel maar ook hier gingen ze gewoon weer in! Wat een kanjers!



Vrijdag 11 juli 2014 'Back home'

Afscheid nemen is nooit leuk. Zeker niet als je zo'n fijne vakantie hebt gehad met z'n allen. Roy bleef daarom demonstratief in bed liggen. Gelukkig wisten we, dat als Mischa het zou vragen hij er wel uit zou komen... En jawel het lukte in één keer! Roy was ons een beetje in de maling aan het nemen! Hij wilde ten slotte ook echt niet terug naar huis. Het liefst bleef hij met ons nog een weekje langer.

Van de meesten waren de koffers al, zo goed als, ingepakt en daarom kostte het bijna geen tijd om alle spullen in de bus te laden.

Lekker aan de ontbijttafel na gekletst over Walibi en natuurlijk over het afscheid nemen, waar we geen van allen zin in hadden.

Vivianne zouden we als eerste afzetten in Veenendaal en jawel hoor, de eerste rotonde die we tegen kwamen nam Peter nog een rondje. Hier moesten we allemaal erg om lachen, ook toen hij weer het Carnavals deuntje van de Efteling begon on te dreunen. Wat een grapjas!

In Veenendaal aangekomen moest iedereen plassen, het kwam dus erg goed uit dat de Mac Donalds in de buurt was.

Terug bij de bus stonden Vivianne haar zus en zwager op haar te wachten. Afscheid nemen van elkaar was dan nu toch echt een feit.

Op naar Arnhem! waar, bij het hoofdkantoor van Tendens, de rest van de vakantiegangers opgehaald zou worden. Een hoop tranen, knuffels en de laatste uitwisseling van Adressen en telefoonnummers. Tendens heeft haar Slogan weer waar gemaakt... Vakantie waar je vrienden wordt!

Dit is zeker gebeurd. Gelukkig hebben we het reis verslag nog en natuurlijk het filmpje dat Ramona in elkaar heeft gezet! Hopelijk tot volgend jaar!



Wat vonden onze vakantiegangers van deze week?

Jack

De Efteling vond ik ontzettend leuk! Het spookslot vond ik erg leuk, carnaval iets minder. Het liedje blijf zo in je hoofd hangen. ;-)

Ravelijn vond ik erg mooi.

Dierenpark Rhenen was ook leuk, Bamboo Bill gezien dat wilde ik heel graag! Dat het een beetje regende vond ik niet zo erg. Dat is ook goed voor de plantjes. Ook ben ik niet zo nat geworden.

Het helpen met de begeleiding vind ik er ook erg leuk.

Walibi was echt heel leuk! Ik heb hier ook een cadeautje gekocht voor Liselot.

Mischa

Het was hartstikke leuk in de Efteling! IN de achtbaan gezeten. De Dierentuin vond ik ook erg leuk. De apen vond ik het leukst omdat ze heel grappig zijn en je kan er goed om lachen.

Ik heb een hele groep en leuke begeleiders. We zijn ook nog wezen winkelen en heb leuke dvd's gekocht van de Kameleon, Gardfield, Ica age 3 en een brodtrommel voor wel boterhammen.

Het weer bij dolfinarium was wat minder, maar we hebben het leuk gehad.

Walibi was echt héééél gaaf. De Condor ben ik samen met Henk in geweest, dat vond ik erg leuk. Eigenlijk vond ik alles gewoon heel leuk.

Jammer dat het de laatste dag is.

Janneke

Dagjes uit vond ik erg leuk. De achtbaan vond ik het coolst! Jacky vind ik ook erg leuk en Mischa ook wel.

Ik heb ansichtkaarten gekocht voor thuis als aandenken.

De Dierentuin vond ik leuk samen met Mischa en Jacky, dat vond ik echt cool!

Walibi was echt cool! Ik ben over de kop gegaan met Jacky en Mischa.

Femke

Het was een hele leuke vakantie! Het leukste vond ik om met z'n alle naar de Efteling zijn geweest. De dierentuin vond ik ook leuk. De Python vond ik erg leuk samen met de vliegende Hollander, jammer dat deze technische storing had. Joris en de draak was ook leuk.

Voor voetbal had ik allemaal oranje spullen mee, die had ik opgehangen en ik kan mooie oranje kleren aan. Het was heel spannend en ik was erg zenuwachtig. Ik vond er niets aan met 0-0 en penalty's.

We waren naar Walibi en ik durfde bijna over in! Het was echt heel leuk! Wel een beetje warm. Op de terug weg mocht ik voorin zitten bij Peter en Ramona.

Henk

Ik vond alles eigenlijk alles wel leuk alleen even het momentje dat Vivianne haar zin niet kreeg en begon te gillen.

In de dierentuin heb ik met Willem en Pieter gepraat over vogels en beren, ik mocht voelen aan vogels, veren en eieren maar ook aan een schedel van verschillende soorten beren.

Walibi vond ik erg leuk. Ik ben overal in geweest.

Vivianne

Ik vond het fijn om uit te slapen en lekker rustig aan te doen.

We hebben lekker pannenkoeken gegeten, dit vond ik erg lekker. Sommige dingen vond ik wat minder lekker maar de patatjes, chinees en pannenkoeken wel.

In Dolfinarium heb ik lekker in de rolstoel gezeten, dit vond ik er fijn. Ook een lekker kopje koffie gedronken.

In Walibi ben ik nergens in geweest maar Peter had een mok gekocht waarmee ik de hele dag koffie kon drinken, dit vond ik heel fijn!

Roy

Ik vind ALLES leuk. Mooi huis, mooie slaapkamer (samen met Mischa). Ik vind het ook leuk om dagjes uit te gaan naar de dierentuin en Walibi, Efteling. Er zijn allemaal gezellige mensen. Leuke leiding.

Ik mocht ook voorin de bus zitten bij Peter en Ramona.

Nederlands Elfstal vond ik ook erg gezellig, duurde wel lang.

Ik vond alles leuk in Walibi, ik ben met Mischa in de ronde bootjes geweest! Wel jammer dat het de laatste dag is en dat we morgen weer naar huis gaan. ☹️